



SAMYE

Drupla Opak



Thầy rời Tây Tạng vào năm 1984, mang theo mình ước mong trở thành tu sĩ. Ban đầu thầy đến Ấn Độ trong một chuyến hành hương, và sau đó đến Nepal vào năm 1985. Trong thời gian hành hương các thánh địa tại Nepal, thầy đã đến hang Asura. Và tại đây lần đầu tiên thầy đã gặp Tulku Urgyen Rinpoche. Thầy đã bộc bạch ước muốn trở thành tu sĩ với Rinpoche. Và Tulku Urgyen Rinpoche đã chấp thuận mong ước của thầy, và Ngài đã nói với thầy hãy đến Boudha và gặp Chokyi Nyima Rinpoche. Sau đó thầy đã đến Boudha và được xuất gia từ Chokyi Nyima Rinpoche tại tu viện Kanying Sherub Ling. Lúc đó thầy 21 tuổi.

Vào thời điểm đó tại tu viện Kanying không có Shedra (trường học dành cho tu sĩ). Các tu sĩ chỉ học tiếng Tạng, cử hành các buổi lễ vào buổi sáng và chiều, và thi thoảng ra ngoài làm lễ tại nhà cư sĩ. Và các thầy phải học thuộc các bản kinh, các bài cầu nguyện và đó là phương pháp học duy nhất vào lúc đó. Tuy nhiên tại tu viện cũng có những Khenpo thông thái, và các Khenpo thỉnh thoảng ban các bài giảng về một số bản kinh, nhưng hoàn toàn không có các lớp học như hiện nay.

Công việc đầu tiên của thầy khi trở thành tu sĩ tại tu viện bắt đầu bằng việc rót trà, và sau đó thầy là người thổi gyaling (kèn gỗ) trong các buổi lễ. Sau khi học các công việc của người phụ trách đàn lễ từ Lama Putse Pema Tashi, thầy đã làm chopon (người phụ trách đàn lễ) trong một

thời gian. Thầy cũng làm Umze (người dẫn chúng) trong 2 đến 3 năm, và 2 năm sau đó thầy là chotrinsa (người phụ trách kỉ luật).

Sau đó thầy đã đến hang Asura và nhập thất trong 3 năm. Sau 3 năm khi kết thúc kì nhập thất lần thứ nhất, thầy lại đến Asura và nhập thất 3 năm lần thứ hai. Đạo sư gốc của thầy và Tulku Urgyen Rinpoche. Trong thời gian thầy nhập thất, Tulku Urgyen Rinpoche đã viên tịch. Vì vậy trong ba năm nhập thất thầy nhận các quán đảnh từ Chokling Rinpoche, và nhận các bài giảng, chỉ dẫn từ Chokyi Nyima Rinpoche. Trong thời gian nhập thất, drupon (người phụ trách khóa nhập thất) của thầy là Tulku Jampal Dorje.

Ngày nay thầy ở tu viện KNSL, tham gia các buổi lễ. Trong 5 năm qua nhiệm vụ chính của thầy là giảng Ngondro trong khóa nhập thất ngondro một tháng hàng năm được tổ chức tại tu viện KNSL cho tăng đoàn địa phương (phần lớn là người Nepal). Hiện nay có rất nhiều người Nepal sau khi tham dự khóa nhập thất ngondro sẽ tiếp tục phần thực hành tại nhà, và thầy cũng tiếp tục đưa những lời khuyên chỉ dẫn khi họ có những câu hỏi về phần thực hành.

Theo yêu cầu của Phakchok Rinpoche, các thầy hiện nay đang soạn lại toàn bộ các bản kinh Chokling Tersar bằng tiếng Tạng. Thầy có nhiệm vụ kiểm tra, hiệu đính các bản kinh.

Thầy đã đến Malaysia nhiều lần, giảng về Trinley Nyingpo và thực hành Ngondro. Đồng thời thầy cũng đã từng đến Singapore và Thái Lan, thầy cũng đã giảng ngondro tại Bangkok. Thầy đã làm thị giả của Rinpoche trong các lần hoằng pháp của Phakchok Rinpoche tại Việt Nam, Indonesia và Hong Kong. Thầy cũng đã dạy khóa thực hành các nghi lễ của nghi quỹ Trinley Nyingpo tại Nepal cho tăng đoàn quốc tế.