



Το Κλειδί της Επιτυχίας



Εικόνα: Σάκυα Παντίτα, ευγενική χορηγία [Himalayan Art Resources](#).

Αγαπητοί φίλοι κοντά και μακριά,

Όπως πάντα, ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας βρίσκει καλά, υγιείς και ευτυχισμένους. Τη σημερινή ημέρα του Γκουρού Ρίνποτσε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο ρητά γεμάτα σοφία, που έγραψε ο μεγάλος λόγιος-ασκητής Σάκυα Παντίτα, σχετικά με τη σημασία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα.

Ο σοφός και ενάρετος που έχει συγκεντρώσει αρετή
Θα είναι νικηφόρος έναντι όλων, ακόμα και αν στέκεται μόνος του.
Ο λέοντας, ο βασιλιάς των ζώων και ο μονάρχης του σύμπαντος
Δεν έχουν ανάγκη από συμμάχους για το ρόλο τους.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που είναι καλόβουλος και ανοιχτόκαρδος, έχει έναν ενάρετο χαρακτήρα και έχει συγκεντρώσει αρετή, δεν χρειάζεται την υποστήριξη των άλλων για να πετύχει. Είτε είναι μόνος του, είτε συνεργάζεται με άλλους, θα έχει επιτυχία σε όλες τις προσπάθειές του.

Είτε κάποιος έχει καλές ιδιότητες είτε όχι
Εξαρτάται από τη γνώσεις του, για το τι πρέπει να γίνει ή τι να αποφευχθεί,
Ακριβώς όπως ένας μαγνήτης μπορεί να έλξει
Τα ρινίσματα σιδήρου που έχουν αναμειχθεί με σκόνη.

Η ανάπτυξη των καλών ιδιοτήτων είναι θέμα ευφυΐας, που σημαίνει θα πρέπει κανείς να γνωρίζει ποιες πράξεις θα πρέπει να επιδιώκονται και ποιες θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι πράξεις που θα πρέπει να γίνουν είναι αυτές που αυξάνουν τις καλές του ιδιότητες, βελτιώνοντας τον χαρακτήρα του. Οι πράξεις που θα πρέπει να εγκαταλειφθούν είναι αυτές που αυξάνουν τις κακές του ιδιότητες, υποβαθμίζοντας τον χαρακτήρα του. Απαιτείται λοιπόν ευφυΐα για να διακρίνει κανείς μεταξύ των δύο, ακριβώς όπως ένας μαγνήτης μπορεί να έλξει οποιοδήποτε μέταλλο που έχει αναμειχθεί με άλλα υλικά.

Έτσι, όπως έχει δείξει ο Σάκυνα Παντίτα, το να δίνει κανείς προσοχή στη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του είναι το θεμέλιο για όλα τα καλά πράγματα στη ζωή, την επιτυχία σε όλες τις προσπάθειες και την προσωπική βελτίωση. Επομένως, να θυμάστε να είστε προσεκτικοί και σε επαγρύπνηση για όλες σας τις πράξεις.

Με όλη μου την αγάπη και προσευχές,
Σάρβα Μάνγκαλαμ.



Πάκτσοκ Ρίνποτσε

Παρακαλώ διαβάστε το πιο κάτω μήνυμα:



Τσότρυλ Ντύτσεν 2025:
Προσκύνημα Νέκορ στα Ιερά Μέρη Γκούρου Παντμασαμπάβα
στην κοιλάδα της Κατμαντού

Αγαπητοί Νταρμικοί φίλοι κοντά και μακριά,

Η Νέκορ, μια πρωτοβουλία των Μεταφράσεων Σάμγιε υπό την καθοδήγηση του Πάκτσοκ Ρίνποτσε είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ένα προσκύνημα αναφορικά με τον Γκούρου Ρίνποτσε, στο Νεπάλ, τον Μάρτιο του 2025. Ο Μάρτιος σηματοδοτεί τον πρώτο μήνα του σεληνιακού ημερολογίου του Θιβέτ. Οι πρώτες δεκαπέντε ημέρες αυτού του μήνα, με αποκορύφωμα το Τσότρυλ Ντύτσεν, στο οποίο εορτάζεται η επίδειξη μεγάλων θαυμάτων από τον Βούδα, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την διενέργεια προσφορών και τη συγκέντρωση ευοίωνων περιστάσεων. Οι ενάρετες πράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων φέρουν ιδιαίτερη αρετή. Επομένως, το προσκύνημα μας θα ξεκινήσει την όγδοη ημέρα ή την ημέρα της Τάρας του πρώτου θιβετιανού μήνα και θα κορυφωθεί τη δέκατη πέμπτη ημέρα με τον εορτασμό του Τσότρυλ Ντύτσεν.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ιερό προσκύνημα στην κοιλάδα της Κατμαντού με το Νέκορ. Μαζί, θα ταξιδέψουμε, θα προσφέρουμε, θα κάνουμε προσευχές φιλοδοξίας και θα εμβαθύνουμε στην άσκησή μας, αφιερώνοντας τη συλλογική μας αρετή για την ευημερία όλων.

Δρομολόγιο του προσκυνήματος

7 Μαρτίου (Παρασκευή):



Το ταξίδι μας ξεκινά με ένα δείπνο και μια αρχική συνάντηση και εισαγωγή στο Road House Cave στη Μεγαλειώδη Στούπα Jarung Kashor.

8 Μαρτίου:



Θα ταξιδέψουμε στον ναό E-Vihara στο Πατάν, την κύρια έδρα του Γκούρου Ρίνποτσε στην κοιλάδα της Κατμαντού και θα επισκεφθούμε τα ιερά αγάλματα του Αβαλοκιτεσβάρα στο Πατάν.

9 Μαρτίου:



Συμπίπτοντας ευοίωνα με τη δέκατη ημέρα του πρώτου σεληνιακού μήνα του νέου Θιβετιανού έτους, θα επισκεφθούμε τις σπηλιές Ασούρα και Γιανγκλεσό, όπου ο Γκουρού Ρίνποτσε επέτυχε την αφύπνιση.

10 Μαρτίου:

Μέρα ανάπτυξης.

11 ως 13 Μαρτίου:



Θα μεταβούμε στις σπηλιές Μαρατίκα και θα επισκεφθούμε τον ιερό χώρο όπου ο Γκουρού Ρίνποτσε επέτυχε την αθανασία, θα διανυκτερεύσουμε εκεί και θα επιστρέψουμε την επόμενη μέρα.

14 Μαρτίου (Τσόκτρυλ Ντύτσεν):



Το προσκύνημα μας θα κορυφωθεί με προσφορές στη Μεγαλειώδη Στούπα Jarung Kashor και τη συμμετοχή στο Τσέκαρ (Λευκού Αμιτάγιους) Ντρούπτσεν στο ΚαΝυίνγκ Σέντρουπ Λινγκ.

15 Μαρτίου:



Το προσκύνημα μας θα ολοκληρωθεί ευοίωνα το πρωί, με τη συγκέντρωση στο ΚαΝυίνγκ Σέντρουπ Λινγκ για να λάβουμε τα σίντι του Τσέκαρ Ντρούπτσεν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον ιερό χώρο της Βατζραγιογκίνι στο Σάνκου.

Πέρα από το προσκύνημα μας, ενθαρρύνουμε τους προσκυνητές να φτάσουν πιο νωρίς και να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις του Λόσαρ (28 Φεβρουαρίου), να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο για προσωπική μελέτη και άσκηση και ενδεχομένως να παραμείνουν για μια σύντομη απομόνωση.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 15

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@samyetranslations.org αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο προσκύνημά μας.

Σύντομα θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ευχόμενοι το καλύτερο,

Η ομάδα σας Νέκορ